



WANDELING IN NIEMANDSLAND met gids te Essen.

Dit jaar is de honderd jarige herdenking van het einde van WO I. Het moment om een stukje geschiedenis van WO I in detail te bekijken, het niemandsland achter de dodendraad. Onze gids weet er alles van en legt het ons uit tijdens een wandeling van 5 km.



Vandaar biedt VIDFO jullie aan:

*Op **zondag 29 april 2018***

Wandeling in niemandsland te Essen.

Verzamelaats: Sportplaza, Grensstraat 3 te Essen.

Uur van aanvang: 14.00 uur (stipt).

Afstand: 5 km.

Mee te brengen: stevige schoenen, geschikte kledij, enz.

*Wil je deelnemen aan deze activiteit, stuur dan een email ter bevestiging aan vidfo@vidfo.be vóór **22 april 2018**.*

*En je betaalt meteen **de prijs van €6 per persoon** op de bankrekening van Vidfo - BE 89 9730 4886 4085 - met vermelding "Wandeling in niemandsland 29-04-2018".*

Met ons fototoestel en een zonnig humeur op zak, maken we er weer een mooie uitstap van – beloofd!

Julien Verbeek

Voorzitter VIDFO